

# De tuin in quarantaine

Lieve Tuinvrienden,

We hopen we zo dat jullie gezond zijn en het goed maken! Wat een spannende tijd. Wat kan er veel gebeuren in een week. In een paar weken. Ieders wereld staat op zijn kop, niet alleen de onze. Na een week dicht zijn is het tijd om even iets van ons te laten horen.



Oei wat schrok de horeca afgelopen zondag. Alle zaken moesten dicht. Mensen schoten in actie. Ondernemers ondernamen. Broodjes en koffie-to-go, bezorglunches, vouchers en giftcard-acties vlogen ons om de oren. Daar werden we even onrustig van. We bewonderden al die initiatieven en we twijfelden even of we niet ook iets moesten DOEN.

We dachten na, voor zover dat kon de eerste dagen, want de emoties vertroebelden onze denkhersenen. Na 7 jaar voor jullie klaar staan, contact, hard werken, ondernemen, investeren en altijd maar paraat zijn is het zo raar om ineens in een gat te vallen. En frustrerend ook. Dus we probeerden na te denken. Maar het lukte nog niet zo goed. Angst is ook niet zo handig als je na wil denken. En wij voelen ook angst door dit virus. Angst voor ieders gezondheid. En na zondag ook angst voor financiële consequenties. Door de steunmaatregelen van de overheid kwam er wat ruimte in ons hoofd. En we dachten na. Wat gaan we DOEN? Wat is onze visie.... En daar was het antwoord. We doen wat we altijd doen. We gaan ZIJN. Mens en diervriendelijk ZIJN. Onszelf zijn. We nemen de gezondheid van onze medemens als uitgangspunt. Dus in plaats van ijsjes verkopen bij het hek of lunches bezorgen doen we niets. Want alles wat we zouden ondernemen brengt mensen samen, en dat is het laatste wat we nu moeten doen. Dat is ons inmiddels wel duidelijk geworden.

We vroegen ons nog af of we nog iets anders voor jullie konden betekenen. Want we hebben ook een sociale functie. Maar jullie zijn met te velen. Het is niet haalbaar. We hopen dat jullie je om je naasten bekommeren, dan doen wij dat ook in ons privéleven (inclusief personeel).

En we vragen trouwens ook geen geld van jullie in deze onzekere tijden (giftcards, vouchers, crowdfunds). Het komt wel goed. Het komt wel weer. Het is leuk als jullie gewoon weer komen Tuinen als het kan. We missen jullie nu al en ook ons personeel. We gaan er van uit dat het nog wel even duurt (langer dan 6 april), en we denken dat we jullie echt heel erg missen tegen de tijd dat we weer opengaan. Dus kom dan lekker langs, laat je gezicht zien en vertel wat je hebt meegemaakt.

Tot die tijd gaan wij hier op De tuin door met het verzorgen van de dieren en met het onderhouden van het groen. We blijven feesten en vergaderingen plannen voor als we weer open zijn. We doen klussen die al langer op ons wachtten. We maken De tuin nog een beetje beter. We denken na over de toekomst en we zorgen dat alles klaar staat als we weer open gaan.

We houden jullie op de hoogte via social media en hopen dat onze dagelijkse beslommeringen een beetje troost en afleiding bieden in deze rare en bange tijden. En hoewel jullie vaak leuk reageren op onze posts, blijft het natuurlijk eenrichtingsverkeer. Misschien is het een idee om pen en papier te pakken en een brief aan Cheyenne te schrijven? Of aan de varkens? Wij lezen mee. Lieve mensen, we denken aan jullie en we hopen jullie over een tijdje weer gezond op De tuin te zien.

Liefs Barbera en Sjaak

